



Bor: I Mariehäll, Bromma, i ett industriminne – en kakelugnsfabrik från 1906. Vi bor i de före detta arbetarbostäderna intill fabriks huset. Själva fabriks huset har jag byggt om till en liten Bed & Breakfast. Delar av året bor vi i Dalarna, i det natursköna Furudal nära gränsen till Hälsingland.

Bakgrund och yrkesliv: I övre tonåren stack jag till sjöss, skulle bli maskinbefäl. En fantastisk tid; upplevde spännande miljöer och människor runt om i världen. Gick dock i land och studerade statskunskap, ekonomi och juridik. Hamnade av en slump som timlärare på en folkhögskola. En ny värld av solidaritet och humanism öppnade sig. Jag blev kvar i folkbildningen; fortsatte som lärare och rektor vid olika folkhögskolor. Jag arbetade vid Skolöverstyrelsens folkbildningsbyrå och Utbildningsdepartementet med ekonomi och pedagogik. Jag anlätades av folkhögskolor och studieförbund för uppdrag inom dessa områden. Jag är sedan drygt 10 år pensionär och driver vår Bed & Breakfast tillsammans med min hustru.

Därför är jag engagerad i Ordfrent: I arbetet till sjöss upplevde inte bara spännande miljöer och människor. Jag upplevde också skrämmande misärer. Jag kom i kontakt med människor som levde under livsvillkor jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag såg klyftorna mellan välbärgade makthavare och förtryckta människor utan de mest basala rättigheterna. I arbetet på folkhögskola kom jag i kontakt med människor på flykt från 60- och 70-talens konflikthärdar, Tjeckoslovakien, Chile, Grekland. Media matade oss med Vietnamkrigets fasor. I mitt lärararbete kom jag i kontakt med Ordfrent. Jag blev medlem, en passiv sådan. Tappade dock bort mig i andra engagemang. Genom en god vän kom jag på nytt i kontakt med Ordfrents insatser för demokrati och mänskliga rättigheter. I skuggan de antidemokratiska krafternas tillväxt, inte minst i Sverige, engagerade jag mig åter i Ordfrent. Jag finner stor tillfredsställelse att som styrelseledamot tillsammans med likasinnade få arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter.