



Bor: Jag bor med min partner Carmen Blanco Valer i Gottsunda, en stadsdel i Uppsala med drygt 10 000 invånare som sedan 2017 klassats av polisen som »utsatt område«.

Bakgrund och yrkesliv: Jag kommer från Värmland och som ung arbetade jag där som ställningsbyggare och sedan på pappersbruk i Grums. I mitten av 70-talet flyttade jag till Uppsala och arbetade vid kakelplattfabriken Uppsala Ekeby och började engagera mig i fackliga frågor. Sedan jag utbildat mig till metallarbetare arbetade jag på Sörlings verkstad inriktad mot lastbilar. Där lärde jag mycket om fackligt arbete och jag trivdes med arbetet som studieorganisatör för metallavdelning 36.

I början av 90-talet flyttade vår familj bestående av mig och Carmen, samt två döttrar, till Chile för att arbeta för solidaritetsorganisationen UBV-Latinamerika. Jag och Carmen fick uppdraget att arbeta som folkbildare. Detta var just när Chile höll på att demokratiseras efter Pinochetdiktaturen. När våra kontrakt med UBV hade gått ut öppnade vi en kooperativ restaurang med inspiration från urfolkets matkultur. Restaurangen blev ett slags kultur- och organisatoriskt centrum i staden Temuco.

Väl tillbaka i Sverige, utbildade jag mig till folkhögskollärare och arbetade sedan 20 år på Röda Korsets folkhögskola, senast i Skärholmen. Där var jag lärare för kurser med inriktning på global rättvisa, mänskliga rättigheter, jämlikhet och sociala rörelser.

Därför är jag engagerad i Ordfront: Under gymnasieåren började jag engagera mig i solidaritetsarbete med Vietnam och samhällsfrågor. Sedan under mitt arbetsliv engagerade jag mig även fackligt, inte minst genom styrelsearbete och folkbildningsfrågor. Har även varit aktivt engagerad i solidaritet med Palestina och folkrörelser i Latinamerika.

Under senare år har det känts viktigt att engagera sig mot de ökade klyftorna i samhället och växande klimatkris. Det har känts viktigt även att engagera mig i antirasism, inte minst syna den strukturella rasismen som drabbar så många människor.

Eftersom jag bor i Gottsunda märker jag dels konsekvenserna av de nedskärningar som den nyliberala ordningen genomför, samt hur denna och andra områden stigmatiseras. Att ha växt upp i bruksorten Munkfors i Värmland och ha band till orten där hjälper mig att märka även hur den ojämna fördelning av resurser drabbar glesbygden.

Under min tid som folkhögskolelärare använde jag mig av Ordfronts utmärkta material kring demokratifrågor och besökte vid flera tillfällen MR-dagarna med mina kursdeltagare. Det gjorde att jag hade en positiv bild av Ordfront och när jag tillfrågades om att vara med i styrelsen tackade jag ja till nomineringen.

Att människor känner sig trygga i sina liv och har bra levnadsvillkor är grundläggande förutsättningar för ett gott liv. Att genom Ordfront bidra till att mänskliga rättigheter respekteras och genom organisering upprätthålla demokratin, är mitt sätt att bidra till en bättre värld.