



Jag är uppvuxen i Norrland i en typisk knegarfamilj och fick med mig oerhört fina, kollektivistiska ideal och värderingar som jag idag ofta undrar ifall de är utrotningshotade. Även om namnet som gavs mig är svenskklingande är jag utomeuropeiskt född och har genom hela livet fått erfara explicit och implicit rasism i olika former. Det föll sig så att jag erfor pubertet, identitetssökande och nittioalets rasism samtidigt. Detta har antagligen format mig och alla mina engagemang genom livet.

Bor: Jag bor sedan drygt tio år tillbaka i södra Stockholm efter att bott i världens alla hörn i olika långa perioder. Jag har läst olika utbildningar på olika universitet, har nu examen i mångfaldsstudier. Att jag nu arbetar på Mångkulturellt centrum i Fittja, i norra Botkyrka, söder om Stockholm, passar mig alldeles utmärkt. Jag älskar både området och centret. Mångkulturellt centrum's olika inriktningar med allt från forskningsavdelning, produktion av den Mångkulturella almanackan, utbildningsavdelning, specialbibliotek om migration och musikstudio till graffitimålning för barn gör att centret och arbetet alltid är à jour med både det lokala och det globala.

Bakgrund: Mina tidigare engagemang har både varit högljudda och lågmälda, men den röda tråden har varit en röst mot orättvisor. Olika former av aktivism ligger fortfarande mig närmast hjärtat, även om det blir färre kravaller och mer stöd till politiska ungdomsföreningar, mötesplatser, »otillåtna« stadsodlingar och hönskollektiv numera. Sedan många år tillbaka har mina viktigaste frågor kretsat kring all sorts inkludering, representation och mångfald, men eftersom jag arbetar i ytterstaden fokuseras mina dagar mycket kring antirasism och klassfrågor. Till dessa frågor har det varit viktigt med tillgänglighet till samtalsutrymmet och hur det inte bör fördelas lika. Detta kan låta underligt, men att ge ett större utrymme till de som mer behöver det har blivit en av de viktigaste frågorna i mina engagemang.

Mitt engagemang i Ordfront började av just denna anledning, att jag gavs möjlighet att påverka vilka röster som skulle få höras. Viktiga röster och med dessa en bred representation finns att se och lyssna på i Ordfronts egna event, på Mänskliga Rättighetsdagarna och i Ordfront Magasin. Ordfront är för mig en förening där denna sorts påverkan verkligen är möjlig men som i de flesta organisationer behöver vi bli ännu fler

röster, från fler åldersgrupper, från alla sorters spektra, funktionsvariationer, religioner och framför allt från fler bakgrunder. Så häng med mig i Ordfront och väsnas du med!